



## Protestantse gemeente te Drunen

Orde van dienst zondag 30 maart 2025  
4<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagen  
De voorganger is Harry Tacken uit Rosmalen  
Organist is Johan Paulides.

4<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagen  
Zondag '**Laetere**' ('Verheugt u!')  
[naar Jes. 66,10 'Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar']  
= liturgische kleur: **roze** =



'De terugkeer van de verloren zoon' – Bartolomé Esteban Murillo ca. 1667-70

*'Zijn vader zag hem in de verte al aankomen.  
Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af,  
viel hem om de hals en kuste hem.'*  
[Lucas 15,20b – NBV21]

### **OPGANG**

Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst Janine Paans

Mededeling van overlijden, aansteken naamkaars Greet van Keulen

Moment van herdenken en stilte

Intochtslied: **Lied 122: 1 en 2** Hoe sprong mijn hart hoog op in mi

Bemoediging en groet

Zingen: **Lied 122: 3**

Kyriëgebed

Zingen: **Lied 281: 1, 3 en 5** Wij zoeken hier Uw aangezicht

## **DE HEILIGE SCHRIFT**

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied veertigdagentijd: Het ei-lied van Marcel en Lydia Zimmer

<https://youtu.be/1AcPGL982cY?si=cIRINBTrw9fCw49C>

Hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk

1<sup>e</sup> Schriftlezing: Jesaja 63: 15-19

Zingen: **Lied 89: 5, 11** Hemel en aarde, Heer, 't is alles Uw domein

2<sup>e</sup> Schriftlezing: Lucas 15: 11-32

Zingen: **Lied 896: 1, 2, 3, 4, 7** Wie heeft zijn geld verloren

Verkondiging

Moment van stilte

Zingen: **Verloren zoon, mijn dochter ver**

[mel. LB 825: 'De wereld is van Hem vervuld']

1. Verloren zoon, mijn dochter ver  
op zelfgekozen wegen,  
zo doelgericht jij van mij weg  
en zelf zoekend naar zegen.  
Ik weet wel waar je voeten gaan,  
Ik voel je hart bij mij vandaan.  
Kom Ik jou ooit nog tegen?

2. Je wegen zijn mij wel vertrouwd,  
je reizen en je wachten.  
Je dagen gaan mij niet voorbij,  
je rusteloze nachten.  
Mijn liefde gaat steeds met je mee,  
al woonde je voorbij de zee,  
jij bent in mijn gedachten.

3. Ik proef je honger, bitter is  
je zucht naar verre oorden,  
verlangen naar een andere taal,  
je dorst naar nieuwe woorden.  
Je zocht een leven, vond de dood,  
hervond jezelf in diepste nood.

Sta op en word herboren.

4. Mijn zoon, mijn dochter, altijd zal  
Ik speuren, wachten, hopen.  
Mijn hart gaat uit, jou tegemoet,  
mijn armen zijn al open.  
Komt ooit het einde van je tocht,  
omdat je vond waarnaar je zocht:  
Het feest is aangebroken.

Kinderen komen terug van de kinderkerk

### **GEBEDEN EN GAVEN**

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk het Onze Vader

Collectes 2x

### **ZENDING EN ZEGEN**

Slotlied: **Lied 836: 1,4 en 5** O Heer, die onze Vader zijt

**Zegen** en 3x Amen gezongen