



Protestantse gemeente te Drunen

Orde van dienst zondag 6 april 2025 Thema: Zie, Ik kom spoedig

Voorganger Wim Grandia uit Nieuw-Vennep

Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst

Moment van stilte

Intochtslied: **Lied 885** Groot is Uw trouw

Bemoediging en groet

Luisterlied: Maranatha van Sela (Kinga Ban)

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied:

<https://youtu.be/1AcPGL982cY?si=cIRINBTrw9fCw49C>

Inleiding op het thema 'Zie, Ik kom spoedig'

Zingen: **Lied 342** In God de Vader op zijn troon

Schriftlezing en prediking

Zingen: **Lied 769: 1, 3 en 6** Eens als de bazuinen klinken

Kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN

Collectes

ZENDING EN ZEGEN

Zegengebed

Zingen **Opwekking 71** Jezus leeft in eeuwigheid

JEZUS LEEFT IN EEUWIGHEID

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.