



Liturgie zondag 30 juni 2024, Drunen

## Slavernij – Keti Koti

♪ Muziek voor de dienst door organist Gijs Nieuwkoop

### INTREDE

**Welkom door ouderling van dienst**  
**Moment van stilte**

♪ 1a. Psalm 107: 1,5      **Gods goedheid houdt ons staande**

**Bemoediging & Groet**

♪ 1b. Psalm 107: 6,7      **Gods goedheid houdt ons staande**

**Kyrië**

♪ 2. Gloria: Psalm 146c: 1,5,6      **Alles wat adem heeft love de Here**

### DE BIJBEL

**Gebed om de heilige Geest**

**Moment voor jong & oud**

▶ ♪ 3. Kinderlied van de maand (juni): Elly & Rikkert      **Jozef had een jas**  
**YouTube:** <https://www.youtube.com/watch?v=kWIix8uFqWQ>

▣ **Eerste Schriftlezing: Psalm 13**

♪ 4. LB 1005: 1,2,4,5      **Zoekend naar licht hier in het duister (Nederlands)**

▣ **Tweede Schriftlezing: Handelingen 16: 23-34**

► ♪ 5. **Luisterlied: Bob Marley      Redemption Song**

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=yv5xonFSC4c>

Old pirates, yes, they rob I  
Sold I to the merchant ships  
Minutes after they took I  
From the bottomless pit  
But my hand was made strong  
By the 'and of the Almighty  
We forward in this generation  
Triumphantly

*refrein:*

Won't you help to sing  
these songs of freedom?  
'Cause all I ever have  
Redemption songs  
Redemption songs

Emancipate yourselves  
from mental slavery  
None but ourselves  
can free our minds  
Have no fear for atomic energy  
'Cause none of them can stop the time  
How long shall they kill our prophets  
While we stand aside and look?  
Some say it's just a part of it  
We've got to fulfill the Book...

*refrein*

Oude piraten, ja, zij roofden mij  
Verkochten mij aan de handelsschepen  
Minuten nadat zij mij uit de bodemloze  
kerkerput hadden gehaald.  
Maar mijn hand werd sterk gemaakt  
door de hand van de Almachtige.  
Wij komen verder in deze generatie:  
Triomfantelijk.

*refrein:*

Wil je ons niet helpen zingen  
deze liederen van vrijheid?  
Want dat is alles wat ik ooit zal hebben:  
Lieder van bevrijding  
Lieder van bevrijding

Maak je vrij  
van geestelijke slavernij.  
Niemand dan wijzelf  
kunnen onze geest bevrijden.  
Wees niet bang voor kernenergie,  
want geen van hen kan de tijd stoppen.  
Hoe lang nog zullen zij onze profeten doden  
terwijl we aan de kant staan en toekijken?  
Sommigen zeggen dat het erbij hoort  
We moeten de Schrift vervullen...

*refrein*

**Uitleg en verkondiging  
Moment van stilte**



Kappa (ijzeren kookketel) waarin lika (suikerrietsap) werd ingekookt op Surinaamse suikerplantages. Diameter 137 cm x 50 cm hoog. Te zien in het Rijksmuseum Amsterdam.  
Foto Rijksmuseum: <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.758247>

► ♪ **6. Schrijvers voor Gerechtigheid/Hemelhoog 72**  
YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=kXSGbIiL1PI>

**Bevrijd uit slavernij**

1. Heer, U keek uit de hemel  
en zag hoe uw mensen werkten als slaven.  
Heer, U keek naar beneden  
en zag hoe ze leden en werden geslagen.  
U stuurde Mozes  
naar de mensen aan de macht.  
Hij gaf woorden aan uw woede  
en U gaf zijn woorden kracht.

*refrein:*

Heer, U bent de God  
die mensen bevrijdt uit slavernij.  
Heer, U bent de God  
die mensen bevrijdt uit slavernij.  
U vecht voor vrijheid  
en U wint altijd.

2. Heer, U kijkt uit de hemel  
en ziet hoe de mensen niet zijn veranderd.  
U ziet hoe mannen en vrouwen  
als naamloze beesten worden verhandeld.  
Nu vraagt U ons, Heer,  
tegen onrecht op te staan  
en te vechten voor de vrijheid  
van de slaven van vandaag.

*refrein*

*bridge:*

Dank U Heer, U stuurt ons niet alleen,  
want U hebt ons aan elkaar gegeven.  
Dank U Heer, want U gaat met ons mee;  
uw Geest zal ons  
de juiste woorden geven.

*refrein*

**GEBEDEN & GAVEN**

**Gebeden: Dank- & voorbeden, Stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’**

**Collecte**

♪ 7. **Muziek tijdens het collecteren door Gijs Nieuwkoop**

**ZENDING & ZEGEN**

♪ 8. **Slotlied: LB 975: 2,3 Jezus roept hier mensen samen**

**Zegen**

♪ **Gezongen ‘Amen.’**

♪ **Muziek na de dienst door de organist**

